

Beretning for 2014 aflagt ved Paarup Foreningens generalforsamling den 5. februar 2025.

I år har vi stort set kun beskæftiget os med arkivets lokaleproblem. I februar fik vi at vide, at vi skulle være ude af lokalet på fjernvarmecentralen på Havrevænget senest 1. juli, så vi gik straks i gang med at lede efter et lokale. Det var jo ikke så nemt, da vi ikke kan betale husleje, så det skulle være et kommunalt lokale, og dem er der ikke mange af i sognet. Jeg spurgte på skolerne, men de var selv i lokalenød. Så prøvede jeg Tietgensskolen og Paarup Hallen. Samme svar. Sognegården havde heller ikke plads til os. Men alle havde sympati for arkivet, det kunne vi bare ikke bruge til ret meget. Jeg sendte mail til Borgmesterforvaltningen og til Kulturrådmanden. De sendte mailen videre rundt fra den ene afdeling til den anden, og en gik til Stadsarkivet, som selvfølgelig var underrettet som de første. Endelig fik vi fat i en fra ejendomsadministrationen. Næsten daglige mails mellem ham og mig. Han undersøgte mulighederne i nabosognene. Intet resultat. Plejehjem og børnehaver blev spurgt. Endelig fik vi tilbudt et lokale på 12 m² i kælderen på Bolbro Skole, og der stod vi så 14 dage, før vi skulle være ude. Vi var ikke ligefrem lykkelige. Så opdagede jeg, at der var et ledigt lokale i en pavillon ved villaen på Eddavej 6, hvor kommunen gav husly til en del foreninger for ældre. Og... vi kunne flytte ind i lokalet, dog først efter sommerferien, da det skulle tømmes. Vi fik lov til at blive på fjernvarmecentralen et par måneder mere. Jeg skal nok lige indskyde, at folkene på fjernvarmen ikke havde noget mod os. At vi skulle ud, skyldtes nye sikkerhedsbestemmelser for forsyningsvirksomheder.

Den 20. august flyttede vi så ind på Eddavej. Der er ikke så megen plads, men vi kan være der, og så er adgangsforholdene fine. Man kan køre lige til døren, hvad ikke mindst vores flyttemænd var glade for. De syntes bestemt ikke, det var sjovt at bære omkring 130 flyttekasser plus det løse ned af trapperne på Havrevænget. Nu kunne de køres lige ind i lokalet.

Så har vi selvfølgelig sørget for at registrere det, vi har modtaget. Det er efterhånden ikke så meget, vi modtager. Vi er stadig på Tarup Bibliotek den tredje mandag i måneden, og der bliver vi ved med at komme, men nu holder vi igen åbent den første mandag i måneden på Eddavej. Vi modtager en del forespørgsler telefonisk og på mail, og det er altid dejligt at kunne hjælpe med oplysninger.

I forbindelse med Arkivernes Dag i november holdt vi åbent hus, og der kom omkring 25. Det var vi meget glade for. Vi fik en god snak med de besøgende.

Vi har efterhånden 922 følgere på Facebook, og det forpligter, så vi prøver at lægge noget ud hver fredag, noget der kan interessere så mange som muligt.

Jeg har på et tirsdagsmøde i Sognegården fortalt om historien bag sognegården, og jeg kan da lige nævne, at jeg den 23. april sammen med Stadsarkivar Johnny Wøllekær i anledning af 80-året for befrielsen kommer på Tarup Bibliotek for at fortælle om besættelsen og befrielsen i Odense og i Paarup.

Regnskabet ligger på bordene. Det er godkendt af foreningens revisorer og gennemset af Stadsarkivet. Der er ikke så mange posteringer, det største beløb er flytteudgifter, men det beløb fik vi senere stadsarkivet til at tage, dvs. pengene blev taget fra det samlede beløb, kommunen afsætter til lokalarkiverne, men alle de øvrige arkiver godkendte det. Resultatet af arkivets drift viser et pænt underskud, det rettes der op på ved, at flytteudgifterne bliver betalt. Der er to udgifter til Westflyt. Det mindste beløb drejer sig om, at vi kasserede en del, som skulle køres væk, og den udgift måtte vi selv tage. Summa summarum: Ved årets slutning havde vi lidt færre penge end ved årets begyndelse, men hvis vi ikke fik det pæne tilskud fra foreningen, havde der været endnu færre penge. Så vores håb for fremtiden er, at foreningen kan fortsætte mange år endnu, for hvis foreningen bliver nødt til at lukke, kan arkivet ikke fortsætte, da vi skal have en forening bag os.

Jeg vil således benytte foreningens jubilæum til at takke for den gode støtte, den altid har vist arkivet, og samtidig bede medlemmerne om at gøre lidt reklame for den, så den kan vokse sig stor igen.

Tillykke med jubilæet ønsker jeg bestyrelsen og jer medlemmer.